

CIVILISATION? NEJ, TACK!

Det blir många, någon miljon
av förspild inspiration
om man räknar varje
sönderfallen, glömd civilisation
som i skärvor blivit slagna
gjort folk bestulna och bedragna

Eva gick i paradiset och tugga på någon frukt
att allting gick åt helsicke var av detta en produkt

Människan fick som sagt igen
men vad hände faktiskt sen?

Hövdingar och land och gränser,
vetenskap och kompetenser
uppstod, föll och kom igen
och kom igen och kom igen

Summan av Sumerna blev att varje sum blev sur
när riket föll i farstun och allting spårat Ur

Assyrierna blev syrliga, liksom tagna på sin säng
när de läste uppå löpet att de av Babylon fått däng

Men det blev fjuttiga portioner
för alla nya Babyloner

Och rätt taffligt skriva verser
om man ej var katt men perser
Civilisationen den försvann
och man upptäckte först sen
att någon varit där
och nedfällt Persien

Alexander han var liten men ändå var han stor
för mitt ute på fältet så längta han till mor
Tänk er att stå och koka makaroner till alla makedoner

Egypten var nog först
med sånt som hade stil
Floden flöt i nil och de höll sig i profil
En flock inavlade mesar
som ramlade för Ceasar

Solen gassa på azteker
på olmeker och tolteker
och sånt majsbröd som man steker

och i mitt av maj kom Maya-indianerna till stan
och man åt och drack och flinade
så att vattnet till sist sinade

På tal om le, att deras smil e
ingenting mot det som fanns i Chile
Men innan ens man har hunnit blinka
försvann varenda inka
Inget vet, var det brist eller offer
sen kom Columbus, han Christoffer

Det var väl själva fan, han försvann sen Djingis Khan
när han red och gjorde barn och kriga resten utav dan

En kinesisk dynasti
ett terracottahysteri
Tang och Song och Ming och Qing
blev ju snart just ingenting

Det kan också sluta skit
om man har för stor aptit
Han som på syltmunkarna frossa
plums i baljan, Barbarossa
Man bör va' aktsam när man äter
eller välja light-klenäter

Kom och se på Colosseum
bröd och spel och jubileum!
Gladiatorm föll i diket
sen föll så hela Romarriket
476 –
var det slut på sprit och sex
och sandaler på vandaler
trampa hela alltet ned

Det kan aldrig gå att hitta en enda stat som höll
Änglarna de föll i tårar - Konstantiopol föll

Om ögon skärps regionalt
rentav lokalt och backanalt

som just i nutid skrapar skralt
och noll arena har betalt

Det blev misch och masch och blandfärs
fram för lille Larssons Anders

Till följd av kejsarns nya kleder
för han stod naken, Anders Ceder

Dragracing ger kramp i låret
nackspärr, gikt och rufs i håret
och förrän man hunnit kamma'n
brakar Anders Larsson samman

Det blev många, någon miljon
av förspild inspiration
om man räknar varje
sönderfallen, glömd civilisation

(Stefan Jansson september 2010)